

De Volgende Stap

Redding kan alleen blijvend zijn wanneer je verder gaat.

Introductie

Welkom in de familie! Jij bent een nieuwgelovige en je bent nu een onderdeel van de familie van God! We zijn blij dat je hier bent! Misschien vraag je je af wat er precies met je gebeurd is. Redding is een wonder dat God in jouw hart heeft bewerkt en een wilsbeslissing om Jezus te volgen. Maar het wonder zal niet lang duren als je niet de juiste beslissingen maakt. En deze zullen niet goed uitwerken als er geen wonder en de kracht van God in aanwezig is om jou te helpen. In dit boekje zullen we proberen jou te helpen de juiste beslissingen te maken en om de kracht van God te ervaren om een vruchtbare christen te worden.

Ieder hoofdstuk is een hoofdstuk voor één dag. Als je iedere dag een hoofdstuk leest, heb je na zeven dagen een goed beeld van Gods wil en van de eerste stappen in jouw christenleven.

We adviseren jou om eerst te bidden voordat je aan een hoofdstuk begint. Om eerst God te vragen jou te helpen om een juist begrip te krijgen en om tot jou te spreken. Ieder hoofdstuk begint met een paar verzen uit jouw Bijbel. Lees altijd eerst deze verzen voordat je het hoofdstuk zelf leest en vraag jezelf daarbij af wat je zou moeten doen of wat God voor jou wil doen.

Er staan ook teksten tussen haakjes, zoals deze: (Joh. 3:16). Je kunt proberen deze tekst op te zoeken in de Bijbel. De tekst ondersteunt dat wat daarvoor geschreven is.

Alle teksten zijn in de 'NBG 1951'-vertaling. Als je een eigen Bijbel wilt kopen, adviseren wij deze vertaling te kopen.

We hopen dat dit boekje jou helpt om Jezus Christus te volgen en Zijn kracht te ervaren, die jouw leven echt zal veranderen.

Pastor Bart Kooijker

Dag 1 – De genade van God

Om te lezen: Ef. 2:1-9

Geestelijke dood (vers 1)

Het begrip “dood” betekent in de Bijbel "scheiding". Dood is geen staat van nietsheid of niet-bestaan, maar een scheiding van God. God is de Vader van het leven en van Hem komen alle dingen die goed zijn of aangenaam. Als wij sterven als een zondaar zullen we voor eeuwig gescheiden zijn van God. Paulus maakt duidelijk dat ongehoorzaamheid aan God ons niet alleen tot zondaars maakt, maar ons ook in een staat van “geestelijke dood” brengt. We zijn dan geestelijk gescheiden van God. We kennen Hem niet en leven niet voor Hem. We wandelden in ‘de loop der wereld’ en we waren onder invloed van de ‘overste van de machten der lucht’, waarmee de satan bedoeld wordt.

We leefden allen als zondaars, gescheiden van God, levend voor onze natuurlijke verlangens. Met andere woorden: we deden wat we wilden doen. Wat er ook in onze gedachten opkwam, dat deden we. Vers 3: ‘handelende naar de wil van het vlees en de gedachten’. Dit is de perfecte beschrijving van een zondaar. We zijn allen zondaren en zullen geoordeeld worden door God. Er is niemand die het oordeel van God kan ontsnappen. Er is geen excuus. Er zijn geen goede werken in ons die in jouw voordeel kunnen spreken. ‘Niemand is rechtvaardig, ook niet één.’ (Rom. 3:10)

Door Gods genade ben jij gered

Wanneer jij dat gebed hebt gebeden, op straat of bij het altaar, heeft Jezus niet alleen jouw zonden vergeven, maar heeft Hij jou ook de kracht gegeven om een kind van Hem te worden (Joh. 1:12-13). Dit is de genade van God. Je hebt dat niet verdiend door goede werken, het werd jou gegeven omdat je erom vroeg. Nu moet je door geloof leren leven. En dit is precies het tegenovergestelde van jouw gevoelens! Geloof komt vanuit het Woord van God (Rom. 10:17). Je leeft door geloof als je gehoorzaam bent aan het Woord van God in plaats van aan de verlangens van jouw lichaam en geest (vers 3). Lees opnieuw vers 8 en 9, dank God voor jouw redding en vertel Hem dat je Hem wilt volgen.

Dag 2 – Jouw nieuwe leven voeden

Om te lezen: 1 Pet. 2:1-10

De "Grote Blondin"

Op 30 juni 1859 liep hij voor de eerste keer midden door de Niagara watervallen over een hele nauwe touwbrug. Tijdens deze wandeling stopte hij voor een moment en liet een touw naar beneden zakken om vervolgens een fles drinken naar boven op te trekken vanuit de diepte. Daarna zat hij even en dronk wat. Op andere momenten kon men hem zien, terwijl hij geblinddoekt een omelet bakte en een rolstoel naar de andere kant voortduwde. Voordat hij deze "stunt" met de rolstoel begon, vroeg de "Grote Blondin" aan het publiek: 'Wie denkt dat ik deze rolstoel over de brug naar de andere kant kan duwen?' Het publiek schreeuwde: 'Wij geloven!' Waarop de Grote Blondin antwoordde: 'Ga dan maar in de rolstoel zitten.' Niemand kwam.

Geloven en *doen* waar je in gelooft zijn twee verschillende dingen. De Bijbel spreekt over geloof als iets wat je doet (Joh. 14:15). Geloof is geen gevoel. Soms voel je je geweldig als een christen. Je voelt je echt gered. Maar op andere momenten voel je je slecht. Dit betekent niet dat je je redding kwijt bent. Misschien moet je je redding laten 'opwassen door onvervalste melk', wat inhoudt jezelf te 'voeden' (vers 2). Veel pas wedergeboren christenen hebben hun redding verloren door geestelijke uithongering. Je voedt jouw nieuwe leven door te lezen in en te horen van het Woord van God. De eerste christenen, zoals geschreven staat in Handelingen, kwamen dagelijks bij elkaar. 'En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.' (Hand. 2:42)

Zonder dagelijks eten tot je te nemen kun je niet overleven. Jouw geestelijk leven zal niet groeien en uiteindelijk zul je je redding verliezen. Paulus in zijn brief aan de Hebreeuwse christenen moedigt hen aan om samen te komen met andere gelovigen (Hebr. 10:25). Het is zo gemakkelijk om hoop en geloof te verliezen als je jezelf isoleert van andere gelovigen.

Als je genoeg gegroeid bent in jouw geloof door het Woord van God (geestelijke melk) is er vast voedsel. Het Woord van God is zo rijk en vol dat we niet voldoende tijd hebben om alles te bestuderen. Het is heel opwindend om te groeien en telkens meer te leren.

Dag 3 – Jouw beste vriend

Om te lezen: Joh. 15:7-16

De grizzlybeer

Ik hoorde eens een verhaal over twee vrienden die in de bossen gingen kamperen. Toen ze wakker werden en koffie hadden gedronken, zagen ze plotseling een grote grizzlybeer die op volle kracht naar ze toe kwam. Eén van de twee greep zijn sportschoenen en begon ze aan te doen. De andere man keek hem aan en zei: 'Wat ben je aan het doen? Denk je dat je harder kunt rennen dan die beer?' 'Nee, en dat is ook niet nodig,' antwoordde de eerste man, 'ik moet alleen harder kunnen rennen dan jou!'

Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Jezus noemt ons Zijn vrienden. En het geweldige hieraan is dat het initiatief van deze vriendschap vanuit Hem komt. Het was niet ons idee, maar Gods plan om ons te redden en ons vrienden van Hem te maken (vers 16). Deze vriendschap tussen ons en God heeft specifieke kenmerken.

Een voortdurende relatie

Vers 7 zegt: 'Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven...'

Een relatie gebaseerd op liefde

'Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.' (Joh. 15:9-10)

Het Christenleven is niet gebaseerd op een paar regels. Het is een liefdevolle relatie. Wanneer je echt van iemand houdt wil je hem een plezier doen. Als je echt van Jezus Christus houdt, volg je en gehoorzaam je Hem graag.

Een relatie waarin er een vrijmoedigheid om te vragen is

Vers 7: 'vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden'

Als jouw relatie een voortdurende relatie is en gebaseerd op liefde en gehoorzaamheid, dan wordt jouw wil gelijk aan Gods wil. En God zal jou geven wat je vraagt in overeenstemming met Zijn wil. Als je Zijn wil kent, waarom dan wachten? VRAAG!

Praten met God – Dag 4

Om te lezen: 1 Joh. 3:21-24

Ondersteboven hangen

Drie geestelijken hadden een discussie over de beste lichaamshouding tijdens het bidden. Terwijl ze aan het praten waren, was er een telefoonreparateur op de achtergrond aan het werk aan het telefoonsysteem. De eerste geestelijke vertelde dat volgens hem de sleutel voor een gezegend gebed in "de handen" lag. Hij hief zijn handen altijd op voor God. De tweede geestelijke vertelde dat hij God ervoer als hij knielde. De derde stelde dat ze het allebei bij het verkeerde eind hadden – de enige geoorloofde positie voor gebed was door plat te liggen op je gezicht. De telefoonreparateur kon zich op dat moment niet langer buiten het gesprek houden. Hij riep uit: 'Ik ben erachter gekomen dat het krachtigste gebed dat ik ooit heb gebeden was toen ik ondersteboven hing aan een telefoonpaal ongeveer vijftien meter boven de grond!'

Natuurlijk heeft deze laatste man gelijk. De beste manier om te bidden heeft niets te maken met jouw lichaamshouding, maar met de houding van jouw hart. En de meeste mensen bidden het beste wanneer ze in de problemen zijn. Maar het is verkeerd om alleen te bidden als je in de problemen zit. Iedere christen moet leren om dagelijks te bidden. Niet om alleen dezelfde rituelen of gebedjes te preventen, maar om echt vanuit jouw hart met God te praten. Als je bidt, praat je met God, zoals je praat met een vriend. Deel met hem de dingen die je bezighouden.

Beleid jouw zonden

Gebed is soms moeilijk omdat ons geweten niet rein is. We voelen ons onwaardig om met God te praten, omdat we gefaald hebben of ongehoorzaam zijn geweest aan God. Wees eerlijk met God en belijdt jouw zonden. Vraag hem om je te vergeven en jouw leven te veranderen.

'Indien wij onze zonden belijden Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.' (1 Joh. 1:9)

Plaats jouw geloof in God

Als je bidt, belijdt dan wat God belooft in Zijn Woord. Veel christenen kunnen niet bidden, omdat ze de Bijbel niet kennen.

Dag 5 – De vijand

Om te lezen: Ef. 6:10-18

Een brullende leeuw

‘Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.’ (1 Pet. 5:8)

Het zou mooi zijn als vanaf nu al jouw problemen zouden verdwijnen. Helaas is dat niet de realiteit. De realiteit is dat sinds jij een christen bent geworden, jij er een probleem bij gekregen hebt: de duivel. Maar wees niet bang, God heeft ons de kracht gegeven om de vijand van onze ziel te overwinnen. Hij heeft ons alle wapens gegeven om te vechten en de te overwinnen. Wij hebben de beloften van God en de kracht van de Heilige Geest om deze strijd te winnen.

‘Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’ (1 Joh. 4:4)

Maar om het gevecht te winnen, moet je gewillig zijn om te strijden. Gewillig om de wapens op te nemen en ze te gebruiken. Bestudeer de wapens die je hebt en probeer ze toe te passen. Als je dit niet begrijpt, vraag het dan aan iemand uit de kerk wat hiermee bedoeld wordt.

In ieder gevecht is er een strategie

De duivel is als een leeuw die zoekt naar wat zwak is. Een leeuw zal nooit het sterkste dier uit de kudde aanvallen. Hij zoekt naar de zieke dieren en de dieren die in de problemen zijn. In het bijzonder zal hij uitzien naar de dieren die weglopen van de kudde. Als je dit gevecht wilt winnen, isoleer je dan niet van de kerk. Schakel jezelf aan sterke broeders en zusters die al een tijd God dienen. Stel ze vragen en deel jouw problemen met hen, zodat ze voor jou kunnen bidden. Je bent niet de enige met problemen en zonden in jouw leven. Als je jouw noden en moeilijkheden deelt met hen, zul je erachter komen dat anderen precies door dezelfde problemen zijn heengegaan als de problemen die jij nu ervaart. Als God in staat was om hen te helpen, is hij zeker ook in staat om jou te helpen. (Jac. 5:16)

‘bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.’ (1 Tes. 5:11)

Dag 6 – Vertel het iemand

Om te lezen: Matt. 28:16-20

Evangelisatie

Onze tekst is getiteld: De Grote Opdracht. God roept iedere christen om een getuige te worden van wat Hij in ons leven gedaan heeft. Maak je geen zorgen als je niet direct iedere opgeworpen theologische vraag van anderen kunt beantwoorden. Je hoeft alleen over jouw eigen ervaring en jouw relatie met Jezus Christus te vertellen.

Doe dit samen

Toen Jezus de discipelen uitstuurde om het evangelie (= goede nieuws) te preken, stuurde Hij ze uit in paren, twee aan twee. Als je nog nooit iemand over Jezus hebt verteld, helpt het enorm om te luisteren hoe iemand anders dit doet. In onze kerk hebben we speciale tijden voor evangelisatie. Kom en ga met iemand mee die vaker heeft geëvangeliseerd en kijk hoe hij het aanpakt. We hebben ook een folder achter in de kerk, die heet 'Contact met God'. Je kunt deze folder gebruiken om iemand te vertellen hoe Jezus hem kan redden.

En vergeet niet...

Evangelisatie is iets dat je doet omdat je Jezus wilt gehoorzamen. Het is geen gevoel of roeping die je krijgt. Het is een daad van liefde voor God. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor ons, zodat wij ons leven voor Hem kunnen geven.

Evangelisatie is het delen van jouw geloof. Als mensen dit niet willen horen, of het niet leuk vinden wat jij te zeggen hebt, maakt dat niet uit. Ga door en vertel het iemand anders. (Matt. 28:16-20)

Evangelisatie is dat wat je bent en dat wat je zegt. Woorden zijn leeg zonder een levensstijl die in overeenstemming is met die woorden. Maar aan de andere kant: een heilig leven zonder er ooit met iemand over te delen, zal niemand vrij maken. (Joh. 8:32) Je hoeft niet perfect te zijn voordat je kunt gaan evangeliseren. Maar je moet wel gewillig zijn om te groeien om veranderd te worden in jouw leven. Als we zouden moeten wachten als christenen tot we een staat van perfecte heiligheid bereikt hebben, zou niemand gaan evangeliseren en zou niemand gered worden. Mensen gaan naar de hel, omdat niemand hun ooit verteld heeft over Jezus.

Dag 7 – Wordt gedoopt

Om te lezen: Hand. 2:36-41

Wat moeten wij doen?

Dit is een goede vraag als je je realiseert dat je de Zoon van God hebt gekruisigd. We zijn allen hieraan schuldig. Jezus moest ook gekruisigd worden vanwege onze zonden. En nu zouden we onszelf dezelfde vraag moeten stellen. Wat moeten wij doen? Petrus had het antwoord. (Hand. 2:38)

Keer je om van jouw zonde

De NBG-vertaling zegt: 'Bekeert U.' Dit betekent: verander jouw gedachten en het doel voor jouw leven en accepteer de wil van God. Iedere zonde heeft in zijn natuur iets verslavends, wat betekent: het is moeilijk om je er vanaf te keren. Maar als je gewillig bent om jouw zonden te belijden, zal het bloed van Jezus jou schoon wassen en reinigen van alle zonden, waardoor de verslavende natuur verbroken wordt. Nu pas kun je je er vanaf keren in jouw gedachten en kun je jouw houding ten opzichte van de zonde veranderen.

Wordt gedoopt

Iedere christen zou gedoopt moeten worden. Dit is een uiterlijk symbool van wat innerlijk heeft plaatsgevonden. Als Jezus jou redder is en je hebt vergeving van zonde ontvangen, ben je klaar om gedoopt te worden. 3000 mannen en vrouwen werden gedoopt op die ene dag. En dit was dezelfde dag dat ze zich bekeerden van zonde en hun leven aan Jezus gaven. Nogmaals, wacht niet tot je perfect of heilig bent; je laten dopen is een teken van gehoorzaamheid aan de wil van God. (Matt. 28:19-20; Marc. 16:15-16)

Ontvang de Heilige Geest

We noemen dit ook: de doop in de Heilige Geest. Er is geen plaats op deze pagina om je er alles over te vertellen, maar de doop in de Heilige Geest is een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt om een overwinnend christenleven te leiden. Veel christenen hebben geen kracht en falen altijd in tijden van verzoeking, omdat ze niet de Heilige Geest hebben ontvangen. Lees gewoon de volgende Bijbelteksten en vraag erover in de kerk: Hand. 8:12-17; Hand. 10:44-48 en 19:1-6. (Zie ook verder in het hoofdstuk 'De Doop in de Heilige Geest' bij 'Vragen en Antwoorden')

Vragen en Antwoorden

HET LEVEN NA DE DOOD

Wat gebeurt er als een christen sterft?

Onmiddellijk na de dood verlaat de geest het lichaam van de gelovige om bij Christus te zijn, in een toestand die veel beter is dan welke hier op aarde bestond.

‘Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste.’ (Fil. 1:23)

‘Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.’ (2 Kor. 5:8)

Maar dit is niet het laatste stadium van ons eeuwige leven als christen. In ons laatste stadium zullen we bekleed worden met een verheerlijkt lichaam. (Zie 2 Kor. 5:1-4) We zullen dit lichaam verkrijgen bij de wederkomst van Christus, wanneer de lichamen van degenen die ontslapen zijn in Christus worden opgewekt uit de dood en de lichamen van gelovigen die dan nog leven in een oogwenk hersteld worden. (Zie 1 Tes. 4:15-17; 1 Kor. 15:51-53)

Wat gebeurt er met een zondaar als hij sterft?

Onmiddellijk na zijn dood verlaat de geest van de niet wedergeboren mens het lichaam om te vertrekken naar het gedeelte van het dodenrijk dat bestemd is voor zondaren. Hier leven zij verder in grote kwellingen, waar zij zich ook bewust van zijn. (Zie Luc. 16:19-31) Maar dit is niet het laatste stadium van de kwelling. Aan het einde van het Millennium – de duizend jaar die Christus regeert over de aarde na zijn wederkomst – zullen degenen die gestorven zijn in zonden weer opgewekt worden om te verschijnen voor De Grote Witte Troon van God. Dit om geoordeeld te worden en naar hun eeuwige toestand van kwelling te worden verwezen. (Zie Op. 20:11-15; 21:8) Het is op dat moment dat zij in hun laatste toestand van lijden zullen geraken.

Geloof jij in de eeuwig durende straf voor zondaren?

God heeft duidelijk het feit geopenbaard in de Bijbel, dat er een eeuwigdurende straf is voor degenen die blijven in hun zonden en blijven in hun afwijzing van Jezus Christus. Lees deze drie verzen:

‘Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.’ (Matt. 25:41)

‘En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar

het eeuwige leven.' (Matt. 25:46)

'Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.' (Op. 21:8)

(Zie ook: Op. 19:20; 20:10)

ZEKERHEID VAN REDDING

Kan ik er zeker van zijn dat ik gered ben, en vanuit welke autoriteit?

Als je echt gered bent, kun je dat weten vanuit de autoriteit van God.

'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. (Joh. 3:36)

Je weet of je gelooft in de Zoon of niet. Herinner je de Grote Blondin met zijn rolstoel. Als je gelooft in Jezus, stap je in de rolstoel en dan vertrouw je Hem en volg je Hem.

'En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. (1 Joh. 5:11-13)

Wanneer iemand gelooft in de Zoon, maar niet gelooft dat Hij het eeuwig leven heeft, maakt hij God tot een leugenaar. Dit wordt aangetoond in het vers voorafgaand aan de vorige tekst, wat we hier kunnen lezen:

'Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon.' (1 Joh. 5:10)

'Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. (Joh. 1:12)

Als je Christus hebt aangenomen, heb je het recht jezelf een kind van God te noemen. Je hebt geen recht te twifelen of je een kind van God bent.

Veel mensen twifelen aan hun redding, omdat ze vertrouwen op hun gevoelens in plaats van op het Woord van God. Het doet er helemaal niet toe of je jezelf een kind van God *voelt*; het is simpelweg de vraag of je *gelooft* wat Hij zegt. Als je vertrouwt op jouw gevoel in plaats van op het Woord van God, dan maak je God tot een leugenaar op grond van jouw eigen gevoelens.

Het eerste ding waar je zeker van moet zijn, is of je echt in Jezus gelooft – dat je

Hem echt hebt aangenomen als jouw Redder, jezelf overgegeven hebt aan Hem als Heer en Meester en Hem publiekelijk beleden hebt. Wanneer je hier zeker van bent, kun je er ook absoluut zeker van zijn dat je gered bent, dat je een eeuwig leven hebt, dat jouw zonden volledig vergeven zijn en dat je een kind van God bent.

TERUGVALLEN

Is er hoop voor de terugvaller?

Overal waar ik heen ga, vind ik mensen die mij vertellen dat ze eens christenen waren, maar die toegeven dat ze terug in de wereld gegaan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat veel van deze mensen nooit echt gered zijn geweest. Ze zijn naar voren gegaan in een opwekkingsdienst, hebben zich aangesloten bij de kerk of hebben iets soortgelijks gedaan, maar ze hebben nooit volledig Jezus Christus als hun redder aangenomen. Gefaald hebbend in hun eerste poging, zijn ze terughoudend om een tweede te ondernemen.

Deze aarzeling is onredelijk. Het feit dat iemand één keer iets op de verkeerde manier heeft gedaan en daarin gefaald heeft, is geen reden om het nog niet een tweede keer op de juiste manier te proberen. Als mensen hun christenleven altijd op de juiste manier zouden beginnen, zouden ze waarschijnlijk niet zo gemakkelijk in de wereld teruggaan. Ook geldt: als ze op de verkeerde manier begonnen zijn, kunnen ze het beter nog een keer overdoen op de juiste manier. Zoals Gods eigen Woord ons laat zien, is dit de juiste manier om jouw christenleven te beginnen:

Ten eerste: neem Jezus Christus aan als Redder

Dit betekent: geloof Gods getuigenis over Hemzelf – dat Hij al jouw zonden aan het kruis droeg – en vertrouw dat God jou vergeeft, niet door wat jij gedaan hebt, maar door wat Hij gedaan heeft toen Hij stierf aan het kruis voor jouw zonden. (Zie 1 Pet. 2:24; Gal. 3:13)

Ten tweede: neem Jezus aan als jouw Heer en Koning

(Zie Hand. 2:36) Dit houdt in het overgeven van jouw gedachten aan Hem, zodat ze door hem vernieuwd kunnen worden, en het overgeven van jouw leven aan Hem, zodat het door Hem bestuurd mag worden. Je moet jezelf volledig tot Zijn beschikking stellen. Je moet niet alleen zingen: 'ik zal mijzelf volledig overgeven' met jouw lippen, maar je moet dit ook tot een feit maken in jouw leven. Het gebrek aan absolute overgave in de tijd die volgt op de bekering van een nieuwgelovige is de grootste oorzaak voor terugval. Mensen bidden bij het altaar, maar komen nooit terug naar de kerk, vanwege hun eigen verlangens. Dit is géén overgave van jouw leven aan Jezus. Wanneer een misdadiger voor de politie

vlucht, leeft hij in rebellie. Maar wanneer de politie zijn huis heeft omsingeld, is er geen ontsnapping meer mogelijk en geeft hij zich over. We moeten onszelf op deze manier overgeven aan Jezus en beginnen Hem te gehoorzamen.

Ten Derde: neem Jezus aan als de opgestane Zoon van God, die alle macht heeft

Wanneer je op de juiste manier begint, heb je het grootste gedeelte van het gevecht al gewonnen. Maar je moet nog wel doorgaan in gehoorzaamheid aan Christus. Het doorgaan in jouw christenleven heeft helemaal niets te maken met jouw kracht, maar met Zijn Kracht. Als je ooit jouw christenleven bent begonnen en hierin gefaald hebt: begin opnieuw en slaag. Veel van de krachtigste christenen heden ten dage waren eens terugvallers. De apostel Petrus was zelf eens een terugvaller, maar na Pinksteren werd hij een van de krachtigste dienaren van Christus ooit. Pinksteren is mogelijk voor jou. Zoek naar de Doop in de Heilige Geest.

‘Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Hebr. 7:25) (Zie ook Matt. 28:18; Jud. 24)

Niemand kan meer ellendig zijn dan de terugvaller. Jeremia had gelijk toen hij de volgende woorden over het teruggevallen Israël uitsprak: ‘Weet en zie, dat het boos en bitter is, dat gij de Here uw God hebt verlaten.’ (Jer. 2:19) Degene die Christus verlaat, verlaat ‘een stroom van levend water... om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.’ (vers 13) Laat hem de gebroken bakken van de wereld verlaten en terug komen naar de Stroom van Levend Water.

HET CHRISTENLEVEN

Wat voor advies geef je om een overvloedig christenleven te leiden?

De Bijbel geeft ons zeven stappen op weg naar een overvloedig Christenleven.

Ten eerste: begin op de juiste wijze

‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.’ (Joh. 1:12)

Ontvang Christus als jouw Redder, die is gestorven voor jouw zonden. Vertrouw de hele zaak van jouw vergeving aan Hem toe. Heb rust in het feit dat Hij de totale prijs voor jouw zonde betaald heeft. (Zie 2 Kor. 5:21) Neem Hem aan als jouw Bevrijder, die jou zal redden van de kracht van zonde, die leven zal geven aan de doden in overtreding en zonde. Probeer jezelf niet uit eigen kracht te redden

van de macht van zonde; vertrouw op Hem om dit te doen. Neem Hem aan als Meester. Probeer niet te zoeken om jouw eigen leven te leiden. Geef je onvoorwaardelijk over aan zijn heerschappij over jou.

Ten tweede: beleid Christus openlijk voor mensen

'Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is.' (Matt. 10:32)

'Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.' (Rom. 10:10)

Het leven waarin iemand Christus belijdt, is een leven van volledige redding.

Ten derde: bestudeer het Woord

'En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.' (1 Pet. 2:2)

Het Woord van God is voedsel voor de ziel. Het is de voeding van een nieuw leven. Iemand die het Woord verwaarloost, kan niet tot een groot succes komen in zijn christenleven. Alle mensen die floreren in hun christenleven zijn grote "voeders" van het Woord. Veel christenen verwaarlozen de prediking van het Woord van God en komen niet zoveel naar de diensten toe als ze zouden kunnen. De eerste christenen kwamen dagelijks samen om het Woord van God te horen, maar heden ten dage komen christenen soms weken niet naar de kerk. Dit is een overtreding van Gods geschenk van redding.

De Bijbel vertelt ons dat waar twee of drie in Jezus' naam verenigd zijn, Jezus zelf daar ook aanwezig is. Als de koningin naar de kerk zou komen, zou jij dan ook komen? Natuurlijk zou je de koningin willen zien. Maar waarom zou je niet voor Jezus naar de kerk willen komen? (Matt. 18:20)

De Bijbel vertelt ons dat wij levende bouwstenen zijn, gemaakt om een geestelijke tempel te vormen met als doel de Heer te dienen. Als je in dit huis zou wonen en er zouden een paar stenen ontbreken, dan zou je niet blij zijn. God is ook niet blij als jij ontbreekt in Zijn tempel. (1 Pet. 2:5)

God wil dat wij trouw aan Hem zijn en aan Zijn werk. Hij wil op ons kunnen vertrouwen, zodat Hij ons kan gebruiken in Zijn dienst. Als jouw auto één dag per week kapot zou zijn, zou je blij zijn met die auto? Nee! Jouw auto moet iedere dag het werk doen waarvoor jij hem gekocht hebt.

Verwaarloos niet de prediking van het Woord van God. (Zie Hebr. 10:25) Vanaf het moment dat je God gaat dienen en vanaf het moment dat je Hem op de eerste plaats zet, zullen er een boel dingen gebeuren die je weg houden van jouw toewijding die je aan God hebt gemaakt. Familieleden komen je op zondag be-

zoeken, vrienden komen op een dag precies als er een doordeweekse dienst is, jouw baas heeft je opeens zeven dagen per week nodig, etc. Jij moet dan beslissen of jij Jezus op de eerste plaats zet.

Jezus vertelde een verhaal over vijf dwaze en vijf wijze maagden. Alle maagden waren aan het wachten op de komst van Jezus, maar vijf waren er niet klaar voor. Zij hadden niet genoeg olie om hun lampjes brandende te houden. Hoe krijg jij die extra olie in jouw leven? Er is voorbereiding voor nodig. De dwaze maagden hadden geen tijd genomen om zich voor te bereiden op Jezus' komst; er waren andere dingen in hun levens die belangrijker waren om zich op voor te bereiden, belangrijker dan God. Veel christenen komen er te laat achter dat ze niet klaar zijn, omdat er prioriteiten zijn in hun leven die niet overeenkomen met de prioriteiten van God.

'Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.' (Matt. 6:33)

'Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.' (Fil. 2:12-13)

Je moet werken om jouw redding te volmaken met 'vreze en beven'. God kan dit niet zonder jou doen. Maar zo snel als jij gehoorzaamt en trouw bent, zal God jou de wil geven en klaar maken om gehoorzaam te zijn aan Zijn doel.

Ten vierde: 'bidt zonder te stoppen'

(Zie 1 Tes. 5:17) Degene die wil slagen in zijn christenleven, moet een leven van gebed leiden. Dit is het makkelijkst als je er gewoon aan begint. Stel van te voren vast wanneer je precies gaat bidden. Ga naar de bidstonden in de kerk en wees getrouw om in deze gebeden oprecht God te zoeken. Als we verleiding zien naderen: blijf je ogen op God gericht houden.

Bid voor wijsheid:

'Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.' (Jac. 1:5)

Bid voor kracht:

'Maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.' (Jes. 40:31)

Bid voor de Heilige Geest:

'Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?' (Luc. 11:13)

Als je de gave van de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, zou je moeten bidden voor deze zegening, in het vertrouwen dat je hem zult ontvangen.

Ten vijfde: ga aan het werk voor Christus

'Want aan een ieder, die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.' (Mat. 25:29)

Wat met dit vers bedoeld wordt, is dat zij die gebruiken wat ze hebben meer zullen krijgen, maar dat zij die onbenut laten wát ze hebben, alles zullen verliezen, ook dat wat ze hadden. De werkende christen – degene die zijn tijd en energie gebruikt ten dienste van Christus – is degene die zal slagen in zijn christenleven en geestelijk zal groeien.

'Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.' (Mat. 25:21)

Begin met evangelisatie en kom naar de kerk om anderen te helpen. Zoek naar werk en houd jezelf beschikbaar voor allerlei activiteiten. Zoek altijd naar meer wat je kunt doen voor Christus en je zult altijd meer ontvangen van Christus.

Ten zesde: geef vrijgevig

'De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.' (Spr. 11:25)

'(Bedenkt) dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.' (2 Kor. 9:6)

'En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.' (2 Kor. 9:8)

Succes en groei in een christenleven hangen maar van een paar dingen meer af dan van het vrijgevig geven. Een gierige christen kan geen groeiende christen zijn. Het is geweldig hoe een christen groeit als hij begint te geven.

Ten zevende: blij doordrukken

'Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.' (Fil. 3:13-14)

Vergeet de zonden die je in het verleden hebt begaan. Als je faalt, wees niet ontmoedigd, geef niet op en blijf niet doormalen over jouw zonden. Belijd ze direct.

Geloof Gods Woord hierin:

'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.' (1 Joh. 1:9)

Geloof dat de zonde vergeven is, vergeet hem en zet door. Satan misleidt velen in dit aspect. Hij laat ons stilstaan bij ons falen en bij onze zonden.

En verder, vergeet de dingen die je bereikt hebt en jouw overwinningen uit het verleden en zet door om nog grotere te bereiken. Ook hier bedriegt satan velen om ze een overvloedig leven te ontzeggen. Hij laat ons zoveel nadenken over wat we reeds bereikt hebben en hij maakt ons zo tevreden hiermee en zo opgeblazen hierover, dat we uiteindelijk niet meer vooruit komen of zelfs terugvallen. Onze enige veiligheid ligt in het vergeten van dingen uit het verleden en doorgaan in de toekomst. Er is altijd iets beters wat komen gaat, totdat wij... 'allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.' (Ef. 4:13)

DE DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Hebben wij de doop in de Heilige Geest nodig?

'En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.' (Luc. 24:49)

De discipelen konden niet de wereld ingaan om het evangelie te preken voordat zij de Heilige Geest hadden ontvangen. Zelfs Jezus had de waterdoop en de doop in de Heilige Geest nodig. (Zie Mat. 3:15-16)

De doop in de Heilige Geest dient een specifiek doel.

'Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.' (Hand. 1:8)

Volgens Jezus is het doel de KRACHT om een GETUIGE te zijn. Het was niet bedoeld om jou blij of gelukkig te maken, maar om jou nuttig te maken. Als zelfs Jezus de Heilige Geest nodig had om effectief te zijn in Zijn werk, hoeveel te meer hebben wij hem dan nodig?

'Van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.' (Hand. 10:38 - zie ook Luc. 4:1,14, 17-18)

Wat maakt jou nuttig voor God? Laten wij dit vergelijken met andere gebieden in jouw leven. Laten we geld als voorbeeld gebruiken. Als je geld hebt, kun je dit

gebruiken voor het koninkrijk van God. Geld is een geschenk van God. God heeft jou in staat gesteld om geld te verdienen. Je kunt dit gebruiken om van je leven te genieten en je kunt het gebruiken ten dienste van God. Als je een bedelaar zou zijn dan leef je waarschijnlijk op straat wat jou leven zou limiteren om anderen te helpen. Dus geld voegt iets waardevols toe aan jouw leven.

Hetzelfde principe kan toegepast worden op de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest zouden jij en ik geestelijke bedelaars zijn - niet erg tot nut in Gods koninkrijk. Je kunt God niet dienen in het vlees. Je kunt Hem alleen dienen door de Geest. De doop in de Heilige Geest brengt een kracht in jou waardoor je God kunt dienen. God heeft een plan voor je leven. Hij heeft een werk geschapen voor jou om te volbrengen.

Het is als een vader die zijn zoon vertelt: 'Maak alsjeblieft de tuin schoon en zet het vuilnis buiten.' Als de zoon doet wat de vader zegt, is de vader verheugd. Maar als de zoon weigert te doen wat de vader zegt, zal het vuilnis hoog opgestapeld raken en wordt de tuin overgroeid door onkruid!

Misschien is dit een van de redenen dat mensen de Heilige Geest niet nodig hebben. Ze zijn egoïstisch in hoe ze naar hun redding kijken - het is alleen voor mij en voor mijn zegeningen. Maar als we praten over het verblijden van God, over doen wat God van ons vraagt, hebben we de Heilige Geest nodig in ons leven. 'En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn.' (Hand. 5:32)

Waarom geeft God de Heilige Geest aan degenen die Hem gehoorzamen? Niet omdat je de Heilige Geest moet verdienen door de werken die je verricht! Nee, Hij geeft de Heilige Geest aan degenen die Hem gehoorzamen, omdat ze Hem nodig hebben. Ze dienen Hem en nu moeten ze dienen in Zijn kracht en doordat ze door God hiertoe in staat zijn gesteld.

In dit soort gehoorzaamheid is veel meer overgave van ons leven aan de wil van God. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de relatie tussen een baas en een werker. Als een werker van het werk houdt en graag wil leren, is die man erg nuttig voor zijn baas. Snel zal hij in staat zijn om het werk van zijn baas zelfstandig te verrichten. De baas zal hem de autoriteit geven om dit te doen. Maar als de werker een slechte houding heeft, zal hij er altijd toe aangezet moeten worden. Hij probeert aan verantwoordelijkheden te ontsnappen; hij is eigenzinnig en wil niet leren. Deze man zal nooit de mogelijkheid, kundigheid en autoriteit ontvangen om het werk van zijn baas te doen.

En zo is het voor veel Christenen; ze willen niet echt hun leven aan God overgeven. Ze willen gewoon hun eigen ding doen en het enige dat God van hun krijgt is het allerminste: net genoeg om de hemel te bereiken. Is de Vader verheugd over zo'n christen?

Wat zijn de gaven van de Heilige Geest?

Er is maar één gave die onszelf opbouwt. Dit is het spreken in tongen. Dit is de enige gave die we terugvinden op ongeveer alle plaatsen waar mensen vervuld werden met de Heilige Geest. 'Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.' (Marc. 16:17-18)

Jezus spreekt over de dingen die de gelovigen doen. Die in Hem geloven kunnen demonen uitwerpen, handen leggen op de zieken, spreken in nieuwe tongen. 'Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog, dat gij profeteerdet. Wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt.' (1 Kor 14:2-5)

Waarom is profetie gesteld boven het spreken in tongen? Omdat het beter is anderen op te bouwen dan jezelf. Als je in nieuwe tongen spreekt, is dit de minste van de gaven, die God je toebedeelt.

Nogmaals: Hij gaf ons de Heilige Geest om ons toe te rusten voor de bediening. Jezus zei: 'Zodat je de KRACHT zal ontvangen om Mijn GETUIGEN te zijn.' Alle andere gaven van de Heilige Geest zijn ook daarvoor om jouw bediening te ondersteunen of om jou een bediening te geven. Het is om ons in staat te stellen tot anderen te bedienen. Ik spreek niet over jouw natuurlijke talenten; jij hebt de Heilige Geest niet nodig om jouw natuurlijke talenten te gebruiken. Ik spreek over een bovennatuurlijke toerusting om jouw kerk te dienen door de kracht van God.

'Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt.' (1 Kor. 12:4-11)

Paulus noemt drie verschillende groepen: (genade)gaven, bedieningen (dus diensten), werkingen. Nu zien we de grote verscheidenheid.

'Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.' (vers 7) Dus aan een ieder! Er is niemand die met lege handen blijft. Er zijn negen gaven die ons in staat stellen tot anderen te bedienen. Vaak hebben deze gaven hun uitwerking in een bediening: evangelisten, profeten, of pastors.

'Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof

door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil. Allen leden van één lichaam' (vers 8-11).

Maar deze gaven kunnen ook werken in een broeder of zuster in de kerk. Deze giften komen tot uiting in een kerk – niet in de privésfeer – zodat de Geest beproefd kan worden.

Er zijn ook andere werken van de Heilige Geest in de Bijbel. Deze hebben te maken met een bediening of verantwoordelijkheid in de kerk. 'En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.' (1 Kor. 12:28)

In Rom. 12 spreekt Paulus over PROFETIE, TE DIENEN in het doen van dingen voor anderen, LEREN, BEMOEDIGEN, GEVEN, LEIDERSCHAP, VRIENDELIJKHEID. Het belangrijkste wat Paulus probeert over te brengen, is dat wat we ook doen, we het doen in de kracht van God. 'Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.' (1 Pet. 4:11)

Heb jij de kracht van de Heilige Geest in jouw leven? Zijn er ten minste één of meerdere gaven, bedieningen, werkingen aantoonbaar in jouw leven? Heb jij het verlangen naar de gaven van de Heilige Geest?

Hoe kan ik de doop in de Heilige Geest ontvangen?

We praten over een ervaring apart van andere gebeurtenissen. 'Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.' (Hand. 1:5)

Jezus sprak tot de discipelen die gedurende drie jaar door Hem getraind zouden worden. Ze waren wedergeboren en vernieuwd door het Woord dat Jezus tot hen sprak. Ze ontvingen ook de Heilige Geest toen Jezus aan hen verscheen en op hen blies. Toch lag de doop met de Heilige Geest nog ver in de toekomst voor hen.

Toen Filippus preekte in Samaria, bekeerden zich veel mensen van hun zonden en werden gedoopt. We zouden blij zijn en zeggen: ons werk zit erop, de mensen zijn wedergeboren en gered.

'Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog

over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.' (Hand. 8:14-19)

Dus de doop in de Heilige Geest is een afgescheiden gebeurtenis – redding en waterdoop alleen waren niet genoeg – ze hadden ook de doop in de Heilige Geest nodig. Veel Christenen praten over de Heilige Geest als een onzichtbare kracht. Petrus en Johannes liepen niet door de menigte als een "paus", zeggend: 'Gezegend zei u, gezegend zei u!' Ze spraken geen gezamenlijke zegen uit terwijl ze hun handen ophieven. De Bijbel vertelt ons: 'Ze legden hun handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.' Hoe weet je dat? Het was aan hun te zien!
18 'En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvang.'

Hetzelfde gebeurde met de Christenen te Efeze. Ze waren gered en wedergeboren, maar niet vervuld met de Heilige Geest.
'En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.' (Hand. 19:6)

Een man kan wedergeboren worden door de Heilige Geest, maar nog steeds niet gedoopt zijn in de Heilige Geest. In wedergeboorte is een inplanting van leven en degene die het ontvangt is gered (Rom. 8:9). In de doop met de Heilige Geest is een inplanting van kracht en degene die het ontvangt, is geschikt gemaakt voor het dienen.

'En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.' (Luc. 24:49)

Je kunt vandaag met de Heilige Geest vervuld worden. Loop naar jouw pastor en vraag of hij de handen oplegt en je zult het ontvangen.

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

Leert de Bijbel dat Jezus Christus terugkomt?

Zeker. Er is niets wat duidelijker wordt onderwezen dan dat Jezus terugkomt naar deze aarde in persoon, lichamelijk en zichtbaar. In Hand. 1:10-11 lezen we dat twee mannen in witte gewaden bij de discipelen stonden terwijl zij hun ogen op de hemel gericht hadden toen Jezus opvoer. Deze mannen in het wit zeiden tot de discipelen: 'Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.' (Hand. 1:11) Nu, zij hadden Hem zien opvaren ten hemel lichamelijk, persoonlijk en zichtbaar en werden verteld dat Hij op precies dezelfde wijze terug zou komen als Hij vertrokken was.

Dezelfde waarheid wordt onderwezen in Joh. 14:3, 1 Tes. 4:16-17 en vele andere passages. 'Zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.' (Hebr. 9:28) 'Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.' (Op. 1:7)

De wederkomst van Jezus Christus, die zo vaak genoemd wordt in het Nieuwe Testament, is de grote hoop van de kerk en het wordt genoemd als nog steeds in de toekomst liggend. (Zie 1 Kor. 11:26; Joh. 21:22-23; Op. 1:7; 22:20.)

Geloof jij dat de wederkomst van Christus spoedig zal zijn?

Jezus, onze Meester, kan op ieder moment terugkomen. Er is geen gebeurtenis in de Bijbel beschreven die eerst moet gebeuren voordat Jezus terugkomt om zijn eigenen te ontvangen voor Hemzelf, ondanks dat het lijkt of er een paar gebeurtenissen zijn die voltrokken worden voordat Hij op de aarde komt met zijn Heiligen (zie 2 Tes. 2:1-4,8). Zover wij weten, kan Hij op elk moment komen voor ons gelovigen en Hij zelf heeft ons bevolen altijd klaar te zijn hiervoor. 'Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.' (Mat. 24:44)

En verder lijken er ook indicaties te zijn dat de "komst des Heren nabij is" (Jac. 5:8). 2 Tim. 3:1-5 geeft een zeer accurate beschrijving van de tijd waarin wij leven. De toename in ongeloof in de belijdende kerk en vanaf de preekstoel, de groeiende sociale onrust en de politieke wereld, de schijnbaar snelle ontwikkeling van de Antichrist – al deze dingen wijzen erop dat het punt waarop onze Heer verschijnt nabij is.

Maar wanneer de ware gelovige en Bijbelstudent deze dingen ziet gebeuren, zal hij niet ontmoedigd raken. Hij zal zijn hoofd omhoog heffen naar de hemel, omdat Hij weet dat zijn verlossing nabij is (vers 28). We zouden gekleed moeten zijn met onze lamp brandende (Luc. 12:35) en we zouden moeten zijn als mannen die wachten tot hun Meester terugkeert van de trouwerij, zodat als Hij komt en klopt aan deur, wij direct voor hem open kunnen doen (vers 36).